

Stichting Handen voor Tanden naar Nepal

AD 4/11/2010

DOOR STACEY BOVET

HAARLEM - „O, meissie, heel veel succes in Nepal! En doe voorzichtig hè!” Marleen de Wolf krijgt een dikke knuffel voordat ze de Praktijk voor Mondhygiëne aan de Kleverparkweg verlaat. Aanstaaende zaterdag vertrekt ze met een team tanddeskundigen naar Nepal om tandheelkundige hulp te verlenen.

Samen met Stichting Veldwerk zal de groep tandartsen en mondhygiënisten aan de slag gaan bij een klooster en meerdere weeshuizen. Drie weken lang zullen ze tandentrekkend en tandsteenverwijderend door Nepal reizen. Ook zetten ze Dental Camps op, waar mensen uit omliggende dorpen kunnen langskomen voor een behandeling.

Hoe het idee is ontstaan? Tandarts Geertje van den Aardweg: „Dat kwam eigenlijk doordat ik in 2006 naar Nepal was geweest. Ik was toen met een groot team op pad, maar ik miste iets aan de opzet. We deden met z'n allen goed werk natuurlijk, maar we maakten geen blijvende verandering. We konden onze kennis niet doorgeven. Met Handen voor Tanden willen we juist dat als doel stellen: kennisoverdracht.” Daarom worden Healthworkers op locatie benoemd, die de basis van het tandartsenvak kunnen leren. „Zo hebben de inwoners ook na ons vertrek nog profijt van onze komst,” vertelt Geertje.

Marleen de Wolf vertelt verder: „Geertje en ik kennen elkaar al een tijdje en ze vertelde me over dit idee. Ik was meteen enthousiast en er ontstond een soort band. We zijn samen verder gaan 'scouten' naar andere enthousiaste tand-



Mondhygiëne Marleen de Wolf in haar praktijk aan de Kleverparkweg.

PARTICULIERE FOTO

artsen.”

„Nu onze kinderen wat ouder zijn, kunnen we het thuisfront wat meer loslaten.” Met een knipoog vult ze aan: „Tja, vrouwen zijn toch eigenlijk de agenda van het gezin, hè.” Lachend voegt Geertje toe: „Dat is zeker zo! Ik heb al een hele grote kalender gemaakt, waar van alles op staat: tot voetbaltraining aan toe!”

Iets serieuzer, maar met glunderende ogen vertelt Marleen verder: „Ik ben me vooral gaan realiseren dat je met dit beroep veel meer kan dan je zou denken. Je kan de wereld rond en mensen helpen. Ik zie mijn vak groeien en dat geeft een goed gevoel!”

Met donaties en een sponsorship door de duinen heeft de stichting geld opgehaald voor materialen en de opleiding van de Healthworkers. De reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening van de deelnemers.

„Volgend jaar willen we weer een team samenstellen,” vertelt Marleen trots. „Het concept staat dan al in de koelkast, dus we kunnen er meteen mee doorgaan. Er hebben zich al drie andere tandartsen aangemeld. Te gek toch?”

Geertje en Marleen hebben speciaal voor de reis nieuwe fototoestellen aangeschaft en zullen regelmatig verslag uitbrengen via www.handenvoortanden.nl